

Protestantse Wijkgemeente Open Hof te Kampen

**ochtenddienst zondag 8 juli 2018
in Open Hof, aanvang 9.30 uur**

Overstapdienst

thema: Durf te dromen

Alle gij volken, klapt in de handen,
juicht God tot met jubelgeroep.
(*Psalm 47:1*)

Verbonden met het volk Israël:

Synagogaal jaar: 25 Tammoez van het jaar 5778
Gisteren stond op het leesrooster van de synagoge
Num. 25:10–30:1 (*Sidra Pinchas = van Pinchas*)

Kerkelijk jaar: 6^e zondag na Trinitatis, 7^e zondag na Pinksteren

Liturgische kleur: groen
Schriftlezing: 1 Koningen 3:1-15
Liederen die we zingen: "Droom, durf, doe en deel"
"Feest in de kerk"
"God heeft een plan"
"God kent jou vanaf het begin"
"De koning heeft gebeden"
"Ga dan op weg"
"Je hoeft niet alleen"
"Zeg nooit: onze wereld is gebroken"

voorganger: ds. Kasper Jager
kind van de zondag: kinderen van groep 8

orgel en piano: Marijn de Jong
gitaar: Henk van der Weerd
leadzangeressen: Suze, Manou en Thirza

1e ouderling: Gijs Jonkers
2e ouderling: Jannemiek Goedhart
1e diaken: Corné Vreugdenhil
collectant: David van Dijk

koster: Dinie Kuipers
beamer: Bert Oude Kotte
geluid en techniek: Martijn van Unen

Kerkdienst zondag 15 juli

Open Hof 9.30 uur ds. R. Vissinga uit Kampen

Collectes zondag 15 juli

1^e collecte: Algemeen diaconaal werk

2^e collecte: Kerk en Eredienst

Gezocht: Versterking van het beamer-team!

Indien we elke zondagmorgen de dienst willen kunnen meelezen op het scherm in de kerk en thuis via kerkomroep, is het noodzakelijk om het beamer-team te versterken. Ben je een klein beetje handig met de computer en heb je prioriteit/tijd voor een belangrijke bijdrage aan onze gemeente geef je dan op door een mail te sturen naar Joop Vaandering (beamer@openhofkampen.nl).

Autohulpdienst Open Hof: Chauffeurs gezocht

Zoals jullie misschien weten is er een autohulpdienst voor gemeenteleden voor wie het moeilijk is om in de morgendienst te kunnen komen. Elke zondag zijn er twee auto's met elk een chauffeur beschikbaar om gemeenteleden te halen en brengen. Elke chauffeur doet gemiddeld een keer per twee maanden dienst. Het huidige rooster gaat door tot eind augustus 2018. Graag zouden we vanaf september er enkele chauffeurs erbij willen hebben. Mede omdat er drie chauffeurs stoppen en omdat we dan op het gemiddelde komen van een keer per twee maanden dienst. Doet u mee? Graag uw reactie naar Henk Prins, E-mail: autohulpdienst@openhofkampen.nl. U kunt hem ook bellen: tel 038-3324429 (Wortmanstraat 462).

Oefenen met projectkoor voor de startzondag op zondag 8 en 15 juli

Op zondag 16 september is het startzondag in het Open Hof. Op deze zondag zingen we in de startdienst onder andere liederen van Huub Oosterhuis. Onze organist Diddy van der Stouwe, die ook dirigent is, wil graag een projectkoor vormen om deze en andere liederen in te studeren en uit te voeren tijdens de kerkdienst. We geven hiermee de samenzang een 'boost' en kunnen zo ook de liederen in wisselzang uitvoeren. De koorpartijen en melodieën zijn niet echt moeilijk, maar het is wel belangrijk om te oefenen.

Dit doen we na afloop van de kerkdienst op zondagmorgen 8 juli, 15 juli, 26 augustus, 2 september en 9 september. We realiseren ons dat de repetities gedeeltelijk in de vakantieperiode vallen. Toch hopen we dat er genoeg zangers mee kunnen doen. Als je het leuk vindt om mee te doen, kun je je bij Diddy van der Stouwe aanmelden, via e-mail d.vanderstouwe@outlook.com of telefoonnummer 06 400 466 19. Op de startzondag sluiten we ons aan bij het landelijk thema van het seizoen 2018-2019. Het landelijk thema is 'Een goed gesprek'. We spitsen het thema op de startzondag en in de startzondag toe op 'Een goed gesprek met God aan de hand van het Onze Vader'.

Koffie in de kerk

In september beginnen we weer met de koffiemiddagen in Open Hof.

Zomeruitje Koffie in de kerk op 31 juli

We hebben een goed seizoen achter de rug met onze koffiemiddagen. Steeds meer mensen weten ons te vinden op de dinsdagmiddag in Open Hof. Nu houden we vakantie tot de startzondag medio september. Wel organiseren we nog een keer een uitje.

We willen op 31 juli a.s. naar Het Boerengoed in Oosterwolde gaan. Vertrek half twee. Er is daar, achter een boerderij, een heel sfeervolle theetuin, waar we gezellig een kopje koffie/thee gaan drinken. We moeten ons daar als groep wel aanmelden en 20 personen is het maximum.

Wanneer u met ons mee wilt gaan, geeft u zich dan even op? Dit kan tot 16 juli bij Nanda Tegelaar (tel: 3312033).

Zomervakantie beide predikanten

Van vrijdag 29 juni t/m vrijdag 27 juli is ds. Leon Eigenhuis afwezig i.v.m. vakantie. Collega ds. Kasper Jager neemt dan waar. Ds. Kasper Jager houdt vakantie van zaterdag 28 juli t/m zondag 26 augustus. Dan neemt ds. Leon Eigenhuis voor hem waar.

Rooster Hervormd Kampen en Kerkbode

Omdat het rooster van de gereformeerde Kerkbode en die van Hervormd Kampen in de maanden juli en augustus niet gelijk oplopen, volgt hier een overzicht. Dit is de laatste keer dat we hier last van hebben en er rekening mee moeten houden. Vanaf september verschijnt een gezamenlijke kerkbode. Vooral op 9 juli en 16 juli is het even oppassen:

Inleverdatum kopij	Voor hoeveel weken?	Wie verzorgt de kopij?
2 juli	herv. en geref.: 1 week	ds. Kasper Jager
9 juli	herv.: 1 week	ds. Kasper Jager
9 juli	geref.: 6 weken (t/m 26 aug.)	ds. Kasper Jager
16 juli	herv.: 4 weken (t/m 19 aug.)	ds. Kasper Jager
20 augustus	herv.: 1 week	ds. Leon Eigenhuis
27 augustus	herv. en geref.: 1 week	ds. Leon Eigenhuis
3 september	herv. en geref.: 2 weken	ds. Leon Eigenhuis

Liturgie in een veelkleurige gemeente

In het afgelopen vergaderseizoen hebben we binnen de kerkenraad en binnen de Taakgroep Eredienst en Liturgie en de Taakgroep Jeugd veel gesproken over de liturgie in onze morgendiensten. De gemeenteavond hebben we als zeer plezierig ervaren: wat een meedenkende mensen in onze gemeente en wat was het fijn om van elkaar te horen hoe we de morgendiensten hebben ervaren. De notulen van die gemeenteavond staan inmiddels op de website. In het najaar gaat de kerkenraad kijken welke besluiten er moeten worden genoemd met betrekking tot de liturgie. We hebben de beide taakgroepen gevraagd ons daarover te adviseren. Op de laatste kerkenraadsvergadering is onderstaande notitie besproken.

Notitie bij het verslag van de gemeenteavond van 17 april jl.

- Onze gemeente wordt gekenmerkt door haar veelkleurigheid. Veelkleurig in opvattingen, veelkleurig in uitingen, veelkleurig in de manier waarop gemeenteleden hun geloof belijden, veelkleurig in onze erediensten. Die veelkleurigheid is een feest, maar kan ook een valkuil zijn.
- We vinden het prettig elkaar in de Open Hof te ontmoeten rondom het Woord van God. We vinden het fijn om samen ons geloof te belijden, liederen te zingen, te luisteren naar Gods Woord en te luisteren naar de uitleg daarvan. Dat doen we enerzijds in de traditie van alle eeuwen met een zorgvuldige opbouw, anderzijds willen we ook graag een gemeente zijn die past bij de 21e eeuw. Aan de ene kant willen we vasthouden aan waarde(n)volle tradities in onze liturgie; aan de andere kant begrijpen we dat die “oude” tradities, hoe waarde(n)vol ook, veel jongere gemeenteleden niet altijd meer aanspreken.
- Daarmee is het dilemma geschetst, waar onze predikanten elke week weer mee te maken hebben. Zij bereiden de erediensten voor en stellen in iedere eredienst de boodschap van God centraal. Zij zoeken daarbij naar vormen, die passen bij onze veelkleurige gemeente. Hoe we gemeente willen zijn staat verwoord in ons visiedocument.
- Veel gemeenteleden willen graag “bediend” worden in de eigen geloofsbeleving. Of, zoals op de eerste pinkstermorgen iedereen het Evangelie hoorde in de eigen taal, zo willen we ook graag in onze eigen “taal” bediend worden op zondagmorgen.

- En daar botst het soms. Wat het ene gemeentelid prettig vindt, vindt het andere gemeentelid te ouderwets of te modern. Waar het ene gemeentelid van kan genieten, gaat voor een ander gemeentelid te ver. Traditie en vernieuwing strijden in onze erediensten om voorrang. De veelkleurigheid van onze gemeente is daarmee ook een valkuil geworden.
- De zeven dimensies van geloofsbeleving, zoals neergezet door de Schotse godsdienstwetenschapper Ninian Smart, komen in de opvattingen van onze gemeenteleden nadrukkelijk terug. De zeven dimensies (verhalen, ontmoeting, rituelen, leerstellingen, kunstuitingen, emoties, uitwerkingen) kunnen niet in iedere eredienst uitgebreid terug komen. Daarvoor is de tijd tekort en het zorgt ook voor een veelheid aan uitingen tijdens één dienst, die tot een onrustig verloop van de dienst kan leiden.
- Op de gemeenteavond hebben onze gemeenteleden uitgesproken dat ze graag vast willen houden aan één morgendienst, omdat ze juist dat ontmoeten van elkaar zo belangrijk vinden.
- Het aantal bijzondere diensten gedurende het kerkelijk jaar is groot. Enerzijds kenmerken die diensten onze veelkleurigheid, anderzijds zorgen deze diensten voor onrust, in de zin van afwijkend van een “normaal” verlopende liturgie. Het lijkt zinvol de Taakgroep Liturgie en Eredienst te vragen om een evaluatie voor te bereiden voor onze morgendiensten gedurende het kerkelijk jaar. Deze evaluatie zou in het najaar van 2018 besproken kunnen worden in een vergadering van de kerkenraad, waar deze taakgroep ook voor wordt uitgenodigd.
- Rode draad bij de opmerkingen van onze gemeenteleden is het woordje rust. Men vindt dat er te veel binnen een dienst wordt neergezet. Een bijzonder lied, een gedicht, een filmpje over Kerk in Actie, aandacht voor de liturgische bloemschikking, een inzegening van een ambtsdrager, de bediening van de doop, het zijn allemaal bijzondere onderdelen, die op zich mooi zijn. Maar meerdere van deze bijzondere items in een dienst maken de dienst onrustig. In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister. Het kan niet allemaal tegelijk. Het is een uitdaging voor onze predikanten om de dienst enerzijds herkenbaar te houden en anderzijds ook verrassend te maken. Toch mag de vorm niet meer ruimte krijgen dan de inhoud. We vinden dat een dienst niet langer mag duren dan vijf kwartier. Binnen die vijf kwartier moeten de zaken gebeuren, die gepland zijn en moeten de zaken gezegd zijn, die gezegd moeten worden.
- De liturgie is niet bedoeld om het alle kerkbezoekers naar de zin te maken. In onze diensten staat het Evangelie van Jezus Christus centraal. De liturgie is erop gericht de boodschap van dat Evangelie over het voetlicht te brengen. De vorm, waarin dat gebeurt, is ondergeschikt. De kerkenraad geeft haar predikanten de ruimte en het vertrouwen om de liturgie alleen of met anderen voor te bereiden. Het is dan ook aan de predikanten om in alle wijsheid om te gaan met de vele opmerkingen die in de afgelopen maanden gedaan zijn. De kerkenraad kan ervoor kiezen om alles met betrekking tot de liturgie vast te leggen in besluiten; de kerkenraad kan er ook voor kiezen om de ruimte en het vertrouwen, wat we in de afgelopen decennia steeds hebben gehad in onze predikanten, ook nu uit te spreken. Dit alles in de wetenschap dat Liturgie de dienst is, die wij van beneden af opzetten in het vertrouwen dat Boven erbij komt.

Bevestiging ds. Klaas van der Kamp op 9 september in Open Hof

Zoals u misschien hebt vernomen via de media wordt de structuur van de Protestantse Kerk in Nederland gewijzigd. Er worden grote districten gemaakt en ieder district krijgt een zogenaamde classispredikant, een soort opzichter over al die gemeenten, maar bovenal ook een vraagbaak. Voor Overijssel en Flevoland is ds. Klaas van der Kamp benoemd. Ds. Van der Kamp zal daartoe op 9 september a.s. 's middags om 15.00 uur worden bevestigd in dit ambt. Dat gebeurt op zijn verzoek in zijn eigen huisgemeente: de Open Hof. Het is fijn zijn om deze middag met elkaar Gods zegen te vragen over het werk van Klaas van der Kamp. Noteert u 9 september in uw agenda?



Met de wijkgemeente een gezellig weekeinde kamperen 7 t/m 9 september

Afgelopen twee jaar heeft een groep van circa 20 gezinnen (50 personen) uit onze wijkgemeente gezellig met elkaar een weekeinde gekampeerd. Van vrijgezellen tot koppels die al 50 jaar getrouwd waren. Complete gezinnen, stellen waarvan de kinders al zijn uitgevlogen, jong en oud, etc. Met als kampeermiddel een tent, vouwwagen, caravan of camper. Een mooie brede afspiegeling van onze wijkgemeente en kamperen.

De meeste kampeerders hebben het weekeinde voor dit jaar al weer in de agenda staan. Want wat goed is, doet smaken naar meer. Op dit moment lijkt het traditie te worden, dat we standaard kamperen het eerste weekeinde nadat de scholen in onze regio weer zijn begonnen. Voor dit jaar betekent dit, dat het kampeerweekeind georganiseerd wordt van vrijdagmiddag 7 september tot en met zondagavond 9 september. Eerder komen of gaan is mogelijk. Later komen of gaan is ook mogelijk. Geen probleem. Vorig jaar waren het vooral de wat oudere kampeerders die een dag eerder kwamen of een dag later weg gingen. Ieder rekt zelf af met de camping voor de nachten die men is geweest. Verder geen opslagen, o.i.d.

Ook dit jaar gaan we weer naar camping De Wildhoeve in Emst. We staan dan met z'n allen op een apart en rustig gelegen veld, genaamd Vlinderhoek. Deze ligt helemaal achteraan op de camping, maar wel dicht bij een sanitair gebouw. Het is een bosrijke camping en niet ver weg van Kampen. Geen last van files op weg er naar toe en een korte rijtijd. Vanwege de mooie omgeving uitermate geschikt bij mooi weer. Maar ook geschikt voor minder goed weer door het binnenzwembad, goede sanitaire voorzieningen, etc. Voor informatie en tarieven zie www.wildhoeve.nl.

De camping heeft ook verhuurmogelijkheden. Wellicht een optie voor hen die niet zelf een kampeermiddel hebben. Zie hiervoor ook de informatie op de site van de camping. Op de site is te zien op de plattegrond waar deze verhuurmiddelen zich bevinden in relatie tot het veld Vlinderhoek. Ervaring van vorige jaren leert, dat deze eigenlijk al wel vroeg in het lopende jaar moeten worden geboekt.

Net als voorgaande jaren, zal er door de organisatie vooraf niet een programma worden gemaakt. Het is niet de bedoeling dat iedereen wordt vermaakt door een vooraf door de organisatie opgesteld programma. Ontspannen en ongedwongenheid is het uitgangspunt. Ontmoeting, bij elkaar op de koffie, spelende kinderen, een stukje wandelen of fietsen, een leuk spelletje doen. De bedoeling is dat dat allemaal vanzelf gaat, naar eigen behoefte. Uitgangspunt is verbondenheid door op dezelfde camping te staan. Zo ontstaat vaak spontaan het idee om alle bereide avondmaaltijden gezamenlijk te delen en gezamenlijk te nuttigen.

Lijkt jou/u bovenstaande een leuk idee en biedt de agenda nog deze ruimte, laat het me dan weten. Hoe eerder ik het weet hoe beter. Bij veel aanmeldingen, kan er dan eventueel nog een naastgelegen veld erbij worden gereserveerd. Ook voor hen die andere jaren mee zijn gegaan, het verzoek je opnieuw aan te melden. Een mooie voortzetting van een geboren traditie...

Corné Vreugdenhil

corne-gerianneke@hotmail.com

038-3326559 / 06-29287522

Vorming & Toerusting: Cursus Ruimte voor de Geest september 2018

De Gemeente Groei Groep organiseert in samenwerking met het Evangelisch Werkverband de cursus "Ruimte voor de Geest". In deze cursus avonden gaan we in op vragen als:

- waarom is de Geest zo belangrijk voor onze kerk?

- wat zijn belemmeringen voor de Geest in kerkstructuur en denken, en welke uitdagingen zijn er op dit gebied?
- hoe kunnen we de Geest meer ruimte geven in ons eigen leven?
- hoe kunnen we anderen stimuleren om meer uit de Geest te leven?

Het is een combi van leren en groeps gesprekken en er is ruimte voor persoonlijke vragen.

Deelname is €10,00 per persoon. Daarvoor krijgt u/jij cursusmateriaal over dit onderwerp.

Cursusleider: ds. Jelle de Kok, predikant toeruster binnen de PKN via het Evangelisch Werkverband, die een boek over dit onderwerp heeft geschreven.

De data: op dinsdagavonden op 4, 11 en 18 september.

De tijden: koffie om 19.30 uur, aanvang 19:45 uur tot 21.45 uur.

Locatie: Kerkelijk centrum Open Hof, Lelystraat 49, 8265 BB Kampen.

Opgave: voor 1 september bij Wim Gussekloo. E-Mail: w.gussekloo@home.nl of telefoonnr. 038-3312978 (na 18.00u).

Vragen en/of opmerkingen.

Voor de organisaties van de activiteiten is het nog af tasten wat goed is. Hebt u of jij op- of aanmerkingen om het voor ons allen nog beter te maken laat het dan weten aan de organisatie van de activiteit of mail.

Meldpunt vragen/zorgen

Schroom niet uw eventuele zorgvraag voor te leggen aan onze diakenen: tel. 038-3326559 of 038-3322132. Ze denken graag met u mee en zoeken met u een weg.

Berichten op de beamer

Wilt u mededelingen via de beamer tonen? Stuur ze donderdag vóór 19.00 uur naar berichten@openhofkampen.nl

Berichten voor het kerkblad

De kopij voor dit kerkblad is verzorgd door ds. Kasper Jager. De kopij voor het volgende kerkblad graag uiterlijk maandag 9 juli vóór 12.00 uur mailen naar kerkbode@openhofkampen.nl. Ds. Kasper Jager zal ook dan de kopij verzorgen. Voor Hervormd Kampen gaat het om kopij voor één week. Voor de Kerkbode gaat het om kopij voor maar liefst 6 weken. Zie ook schema hieronder!

Onze website

Kijk voor het laatste nieuws van onze wijkgemeente op onze website www.openhofkampen.nl
Heeft u berichten voor de website? Stuur ze dan naar redactie@openhofkampen.nl.