

Kerkdiensten en wijkberichten protestantse wijkgemeente Open Hof

12 april 2018

Kerkdiensten

Zondag 15 april **3^e zondag van Pasen**
Open Hof 9.30 uur ds. Kasper Jager

Zondag 22 april **4^e zondag van Pasen**
Open Hof 9.30 uur ds. Leon Eigenhuis

Vierende gemeente

Zondag 15 april **3^e zondag van Pasen (zondag Misericordia Domini)**

Open Hof **9.30 uur** *voorganger ds. Kasper Jager*

Op deze 3^e zondag van Pasen lezen we Micha 4:1-5 en Johannes 21:15-24. Tot driemaal toe vraagt Jezus aan Petrus: "Heb je mij lief?" Jezus blijkt Petrus door en door te kennen. Zijn wij door God gekend? En hoe goed kennen wij onszelf? Op deze zondag introduceren we in Open Hof het 'kind van de zondag'. Vanmorgen mag Suleen Penninkhof het kind van de zondag zijn. Suleen zal de Bijbel openslaan. Daaraan vooraf ontsteekt zij aan de Paaskaars twee tafelkaarsen en ook het lichtje dat meegaat naar de kindernevendienst. Er is oppas en kindernevendienst. Na afloop van de dienst is er limonade, thee en koffie en gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Nieuw op zondag 15 april: kind van de zondag en NBV Kanselbijbel

Op de morgendienst nemen we vandaag de nieuwe Kanselbijbel in gebruik. Deze Kanselbijbel is geschonken door een gemeentelid en spreekt tot ons in de taal van de Nieuwe Bijbelvertaling. Voorop staat in blinddruk een tekst uit Johannes 1 vers 1: "In het begin was het Woord, het Woord was bij God, en het Woord was God." De lectoren hoeven niet meer te lezen van losse papieren, maar kunnen direct lezen vanuit deze geopende Kanselbijbel.

Maar voordat we de Bijbel openen zullen vanaf de Paaskaars voortaan eerst de beide tafelkaarsen worden ontstoken. Dat zal gebeuren door een kind: het kind van de zondag. Ook ontsteekt het kind van de zondag vanaf de Paaskaars het lichtje dat meegaat naar de kindernevendienst. Daar luisteren de kinderen in hun eigen taal naar de Bijbelverhalen. Als dan de kinderen naar de kindernevendienst gaan, loopt het kind van de zondag voorop met het lichtje en volgen de kinderen zo symbolisch het licht van Christus.

Collectes zondag 15 april

1e collecte: Jeugdwerk

2e collecte: Kerk- en Eredienst

Zondag 22 april **4^e zondag van Pasen (zondag Jubilate)**

Open Hof **9.30 uur** *voorganger ds. Leon Eigenhuis*

Bevestiging Wim van Werven als ouderling-kerkrentmeester op zondag 22 april

We zijn blij u te kunnen meedelen dat Wim van Werven het (Hervormd) College van Kerkrentmeesters komt versterken. Hij zal bevestigd worden als ouderling-kerkrentmeester. Indien er bij de kerkenraad geen wettige bezwaren tegen zijn bevestiging worden ingediend, zal de bevestiging plaatsvinden in de morgendienst op zondag 22 april.

Collectes zondag 22 april

1. Algemeen diaconaal werk
2. Kerk en Eredienst

Vanuit de kerkenraad

Gemeenteavond over liturgie op dinsdagavond 17 april

- *aanvang: 19.30 uur*
- *inloop en koffie/thee: vanaf 19.00 uur*
- *plaats: kerkzaal Open Hof*

Binnen de kerkenraad wordt al langer gesproken over de liturgie tijdens onze diensten. Dat doen we samen met de Taakgroepen Liturgie en Jeugd. Dat zijn mooie gesprekken. We vinden het ook fijn om met u als gemeente over de liturgie te praten. Wat is de basisopbouw van onze liturgie? Welke ruimte geven we elkaar in onze eigen liturgiebeleving? Hoe betrekken we jong en oud bij onze dienst en welke rol kan de liturgie daarin spelen? Allemaal vragen, waarover we graag met u in gesprek gaan. Dat willen we graag doen op dinsdagavond 17 april, aanvang 19.30 uur. U bent van harte uitgenodigd en welkom! Vanaf 19.00 staan koffie en thee voor u klaar.

Hieronder treft u een verslag aan van de gesprekken over liturgie die de kerkenraad heeft gevoerd samen met de Taakgroepen Liturgie en Jeugd. Graag horen we op de gemeenteavond uw reacties op dit praatstuk.

Yke Bakker, scriba

Praatstuk n.a.v. de bruisende bijeenkomst over liturgie op 11 december 2017

Aanwezig: de leden van de kerkenraad, de taakgroep Eredienst en de taakgroep Jeugd

- We spreken als verwachting uit dat we elkaar mogen respecteren in onze opvattingen en begrip hebben voor elkaars mening.
- We zijn het eens over het doel van de eredienst: we willen samen God ontmoeten en geïnspireerd de week ingaan. Daarbij is het ontmoeten van elkaar een belangrijk aspect. Daarmee spreken we ook uit dat we niet over willen stappen naar twee morgendiensten. Een punt van aandacht is de hoeveelheid bijzondere diensten op de morgen.
- We hebben geen waslijst aan voorstellen, maar we hebben wel ideeën hoe we het “draagvlak” voor onze morgendienst kunnen behouden en verbreden. Daartoe is het niet nodig dat onze liturgie op de schop gaat. De huidige opzet is als basis akkoord. In taalgebruik zou het wat minder traditioneel mogen. Dat maakt de liturgie ook wat toegankelijker.
- Bij de liturgie past een aantal opmerkingen:
 - Er zijn in de afgelopen jaren afspraken gemaakt. Deze afspraken worden niet altijd nagekomen. Het zou goed zijn deze afspraken in besluitvorming vast te leggen. Kom ook tijdens bijzondere diensten de gemaakte afspraken na.
 - Bovenstaande vraagt om een goede inventarisatie van de gemaakte afspraken. Is de lijst compleet? De lijst van afspraken zou dan voor de zomer terug moeten komen op de kerkenraadsvergadering voor besluitvorming.
 - Er is genoeg aandacht voor de basisschooljeugd. Het kinderlied is echter vaak een onbekend lied voor de kinderen. Laat de keus voor dit lied over aan de leiding van de KND. Laat de kinderen ook meezingen en help ze daarbij door ze richting de beamer te laten staan tijdens het zingen.
 - Er is weinig aandacht voor jongeren tijdens de diensten, wanneer er geen jeugdkerk is. Dat heeft onder meer te maken met het taalgebruik in de overdenking en in de

liturgie. Vaak “verouderd” of “verheven” taalgebruik. Bij de gekozen liederen kan een beweging gemaakt worden richting jongeren. Kies wat meer voor hedendaagse liederen.

- Het beamergebruik is vooral functioneel. Het inzetten van de beamer kan uitgebreid worden met ondersteuning tijdens de verkondiging: een foto of schilderij, een filmpje o.i.d.
- Andere muzikale ondersteuning wordt op prijs gesteld. Het hoeft niet altijd orgel te zijn.
- Veel opmerkingen, zie de uitstekende verslaglegging, kunnen uitgelegd worden als tips richting onze predikanten. Wel is het belangrijk om te zeggen dat de verantwoordelijkheid voor de eredienst altijd bij de kerkenraad ligt. De predikant hanteert de liturgie, zoals afgesproken met de kerkenraad. Wanneer we in de liturgie zaken structureel willen veranderen, dan is daarvoor besluitvorming nodig. We willen onze predikanten niet in een keurslijf persen. Hij/zij mag binnen de afgesproken kaders creatief omgaan met de vorm van de liturgie. Op 11 december hebben we samen laten merken, dat we creativiteit toejuichen en dat we onze predikanten ruimte willen geven.

Klachten van omwonenden Open Hof

Helaas ontvingen we klachten van een bewoner aan de Brederodestraat (waar zich de achteringang van Open Hof bevindt). Deze bewoner heeft schade geconstateerd aan zijn auto doordat kerkgangers met de fiets tussen de geparkeerde auto's lopen. Daarbij zouden uitstekende fietstassen lakschade veroorzaakt hebben. Voor degenen die hun fietsen parkeren in deze straat: graag uw aandacht hiervoor en misschien even doorlopen met de fiets over het trottoir tot voorbij de parkeerplaats.

Yke Bakker, scriba.

Pastorale Gemeente

Studiedag ds. Kasper Jager

De Protestantse Kerk in Nederland kent voor haar predikanten de Permanente Educatie (PE). In het kader van deze PE volg ik de 3-daagse cursus “Dementie – een pastorale en theologische uitdaging”. Komende maandag 16 april is de derde en laatste cursusdag. De cursus wordt gegeven in een verpleeghuis in Bosch en Duin.

ds. Kasper Jager.

Wijk 1 + 5 + 6 (ds. Leon Eigenhuis)

In memoriam

Hendrikje Prins – van den Berg

Hennie

Zwartsluis, 20 september 1920

Kampen, 21 maart 2018

Op woensdag 21 maart jl. overleed Hennie Prins in de leeftijd van 97 jaar. Op 20 september 1920 werd ze geboren als Hendrikje van den Berg in Zwartsluis.

Dat haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen en andere familieleden kracht mogen ontvangen om het verlies van deze lieve zuster in de Heer te dragen en te verwerken. ds. Leon Eigenhuis.

Bericht van overlijden

Op dinsdag 27 maart is overleden ons gemeentelid Adriana Cornelia (Jeanne) Hofland in de leeftijd van 89 jaar. Onze gedachten zijn bij haar familie en de bewoners van De Vijverhof.

Bericht van overlijden

Plotseling is overleden ons gemeentelid Bert Keizer. Bert Keizer werd geboren op 13 mei 1958 en overleed afgelopen donderdag 5 april in de leeftijd van 59 jaar. Onze gedachten zijn bij zijn familie en de bewoners en begeleiders van Philadelphia.

Bericht van overlijden

Afgelopen zondag 8 april is overleden mevr. A.W. Voerman – Visser. In het volgende nummer van de kerkbode zal ik een uitgebreider stukje ter nagedachtenis aan haar schrijven.

Zieken

Er zijn berichten over gemeenteleden die ernstig ziek zijn. Ik noem u de namen van Adriaan van Hove en Betsy Peetoom. Ik noem u deze keer hun namen. Volgende week hoop ik er iets meer over te kunnen schrijven.

Tenslotte

Wat een ziekte mensen, wat een verdriet. Kort geleden hebben we nog Pasen gevierd en hebben we gezongen over God die Jezus uit de dood heeft opgewekt. Hoe wordt het paasevangelie weersproken door de realiteit van alledag. Dat we toch, ondanks alles, in die hoop blijven leven, werken, vechten en ons overgeven wanneer het werken en vechten ophoudt. Leon Eigenhuis.

Wijk 2 + 3 + 4 (ds. Kasper Jager)

Overleden

Op zaterdag 7 april is in de leeftijd van 89 jaar overleden Hendrika Margaretha Stienstra-Maandag, sinds 6 april 2009 weduwe van Inte Stienstra.

Gebroken heup

Het is al weer zo'n 8 weken geleden dat mw. C.W. van 't Ende-van de Belt met haar fiets kwam te vallen. Daarbij brak ze haar heup. We hopen en bidden dat het herstel goed mag verlopen en dat we haar zo snel mogelijk weer door Kampen kunnen zien fietsen.

Mijn zus Ditta

Enige tijd geleden is mijn jongste zus Ditta op ons adres ingeschreven als lid van onze gemeente. Ditta heeft het syndroom van Down. Zij is nu 63 jaar en heeft, zoals veel oudere mensen met Down, de ziekte van Alzheimer in een gevorderd stadium. De Alzheimer veroorzaakt ook ernstige epilepsie-aanvallen. Haar hersenen zijn nu zodanig beschadigd dat zij in een rolstoel zit en voor verzorging, eten en drinken volledig afhankelijk is van anderen. Ditta herkent ons niet meer en reageert niet als we bij haar op bezoek komen. Ze woont in een kleinschalige woonvorm in Dalerveen, waar ze met veel liefde en deskundigheid verzorgd wordt. Dat geeft ons, zussen, broer, zwagers en schoonzus, een rustig gevoel. Met de kerk in Dalen klikte het niet erg en toen ze nog weekends bij mij logeerde ging ze met veel plezier mee naar Open Hof. Daarom én omdat ze in IJsselmuiden begraven wil worden ("want dan ben ik weer bij Papa en Mama") hebben we haar naar onze gemeente laten verhuizen.

Jonnie Bosch.

Diaconale gemeente

Bloemen uit de kerk

Afgelopen zondag 8 april gingen de bloemen uit de kerk met een groet van de gemeente naar mevr. C.W. van 't Ende-van de Belt en naar dhr. Adriaan van Hove.

Spaardoosjes Veertigdagentijd

De opbrengst van de spaardoosjes van Kerk In Actie is geteld. Iets waar de voorgangers elke zondag op hebben geattendeerd. Een fantastische opbrengst van € 388,46 is daarbij geteld. Vergelijkbaar met een reguliere opbrengst van een diaconale collecte in de morgendienst. Alle gulle gevers hartelijk dank!

Koffie in de kerk

Op dinsdagmiddag 17 april hopen we weer een koffiemiddag te houden. Voor wie het nog niet kent, een keer in de twee weken, op dinsdagmiddag zijn er een aantal vrijwilligers in de kerk om u een kopje koffie of thee te schenken. Ook staan er wat spelletjes klaar die gespeeld kunnen worden. Zomaar wat gezelligheid in de kerk op een doordeweekse dag. U bent van harte welkom tussen 14.30 en 16.30 uur. Voor vervoer mag u Gerda Koster bellen (tel. 3334153).

Meldpunt vragen/zorgen

Schroom niet uw eventuele zorgvraag voor te leggen aan onze diakenen: tel. 3326559 of 3322132. Zij denken graag met u mee en zoeken met u een weg.

Giften

Binnengekomen via Fenna van der Scheer een bedrag van € 7,50 voor de wijkkas.

Meeting Point

High tea

Er blijkt veel belangstelling te zijn voor een High tea! We willen de High tea houden op donderdagavond 19 april, van 19.30-21.30 uur, in de Hofzaal in Open Hof. We willen graag weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Daarom kun je/kunt u zich opgeven op het emailadres: activiteiten@openhofkampen.nl of u kunt bellen naar 3331346. We zouden het leuk vinden om het met elkaar te organiseren, dus als je/u iets wilt meenemen die avond, kan dat ook worden doorgegeven. Suzan de Vries en Ingeborg van Laarhoven.

Jongeren

Gezocht: Oppas coördinator

Voor de oppas op zondagmorgen tijdens de erediensten in Open Hof zijn wij m.i.v. 1 april op zoek naar een nieuwe coördinator. De voornaamste taak is 4 keer per jaar het opstellen van het rooster voor de oppassers. Verder plan je regelmatig een schoonmaakavond, zorg je voor voldoende oppassers en ben je betrokken bij het jeugdwerk. Wil je meer weten of je aanmelden, neem dan contact op met Jolanda Roersma: [jolandroersma@telfort.nl](mailto:jolandaroersma@telfort.nl)

Divers

Berichten via de beamer

Wilt u mededelingen via de beamer tonen? Stuur ze voor donderdagavond 19.00 uur naar berichten@openhofkampen.nl

Berichten voor het kerkblad:

Dit kerkblad is voor één week. De kopij voor dit kerkblad is verzorgd door ds. Kasper Jager. De kopij voor het volgende kerkblad graag uiterlijk maandag 16 april vóór 12.00 uur mailen naar kerkbode@openhofkampen.nl. Ds. Leon Eigenhuis zal dan de kopij verzorgen.

Berichten voor de website

Kijk voor het laatste nieuws van onze wijkgemeente op onze website www.openhofkampen.nl. Heeft u berichten voor de website? Stuur ze dan naar redactie@openhofkampen.nl.

Een hartelijke groet

Uit de Kerkenwerkagenda een citaat van dr. H. Vreekamp: *“De gemeente leeft vanuit Pasen of zij leeft geheel niet.”* Ontvang een hartelijke Paasgroet van ds. Leon Eigenhuis en ds. Kasper Jager.