

EEN GOED VERHAAL



HET OPEN HOF
WESTERKERK
DE BRON

PROGRAMMA VORMING & TOERUSTING 2019/2020
PKN KAMPEN/IJSSELMUIDEN

PROGRAMMA VORMING & TOERUSTING 2019-2020

Met trots presenteren wij het programma van Vorming&Toerusting voor het seizoen 2019-2020.

Dit seizoen niet met een programmaboekje, maar via de website.

Jammer? Ja: want we nemen met pijn in ons hart afscheid van het boekje. Nee: 85% van de aanmeldingen krijgen we binnen via internet.

Toch blijft ons programma ook te bekijken via een folder in de kerkbode van september en via berichten in de kerkbode, op beamer en posters..

Al 35 jaar biedt Vorming en Toerusting een gevarieerd programma. We zijn een brede organisatie: we werken samen met een aantal PKN- gemeentes in Kampen en IJsselmuiden èn met de Rooms Katholieke Parochie Thomas à Kempis.

We bieden onderwerpen aan op het gebied van Bijbel en theologie, kerkelijk leven, spiritualiteit, maatschappelijke ontwikkelingen, kunst en filosofie.

Het komend jaar staan de activiteiten in het teken van het jaarthema van de PKN:

'Een goed verhaal'.

We hopen ook dit seizoen in de ontmoeting met elkaar en de ander te mogen groeien en leren.



Aanmelden:

Ons programma kunt u ook vinden op de website:

www.ventkampenijsselmuiden.nl

We zouden het op prijs stellen als u zich via deze site digitaal aanmeldt.

- U krijgt een mail ter bevestiging en het verzoek het bedrag over te maken op de rekening NL35 INGB 000 5782724 t.n.v. Commissie Vorming en Toerusting.

- Inschrijving geldt voor één persoon. Voor ieder volgend persoon zal een nieuw account aangemaakt moeten worden en de hele procedure herhaald.

- Voor diegenen die zich niet digitaal aanmelden, is een folder bijgevoegd en een aanmeldingsformulier. Dit ingevulde formulier kunt u in een gesloten enveloppe, met de bijdrage voor de kringen, bij één van de personen, vermeld op het formulier, inleveren.

- Graag aanmelden voor maandag **16 september**.

Hoe verder?

Tenminste enkele dagen voor het begin van de kring, waarvoor u zich hebt opgegeven, krijgt u een uitnodigingsbrief of E-mail met de deelnemerslijst. Als een kring niet doorgaat, wordt dat zo spoedig mogelijk meegedeeld. Het bedrag krijgt u dan terug betaald.

We hopen dat u wordt aangesproken door het programma 2019-2020 en zien uw aanmelding graag tegemoet.

**Commissie Vorming en Toerusting
PKN Kampen/ IJsselmuiden**





1. DE BIJBEL VAN KAFT TOT KAFT

De Bijbel is misschien wel het meest gelezen boek. Maar heb je de Bijbel al eens helemaal gelezen van kaft tot kaft? Met ruim 70 deelnemers zijn we begin december 2017 begonnen aan de Leeskring 'Bijbel van kaft tot kaft'.

WIE DAT WIL KAN ALSNOG MEE GAAN LEZEN !!!

Een speciaal opgesteld leesrooster voert ons in 3 jaar tijd door de bijna 2000 bladzijden van de Bijbel. Het rooster houdt rekening met vakanties (10 weken per jaar) en gaat uit van 6 dagen lezen in de week. Per dag zijn dat 2 à 3 bladzijden (5 à 10 minuten). Iedere week lezen we in het Oude en in het Nieuwe Testament. Ook de Deuterocanonieke boeken komen aan bod. Om leeservaringen uit te wisselen en elkaar te bemoedigen komen we iedere maand op een ochtend of avond bijeen in het Open Hof.

WEES WELKOM BIJ DE KRING!!!

Data	Woensdagen 11 sep; 9 okt; 6 nov; 11 dec; 22 jan; 4 mrt; 1 apr; 13 mei; 17 jun
Plaats	Het Open Hof
Tijd	10.00-11.30 uur en 20.00-21.30 uur
Gespreksleider	Ds. Kasper Jager
Bijdrage	geen kosten



2. ON THE FRINGE – AAN DE RAND

Over de Iona Community en wat het onze Nederlandse geloofsgemeenschappen zou kunnen brengen

Iona is een klein eilandje aan de westkust van Schotland ten noorden van Glasgow. Het heeft zo'n 120 inwoners en staat bekend om het klooster wat al in de 6e eeuw werd gebouwd door St. Columba. Het is in de 20e eeuw vlak na de tweede wereldoorlog gerenoveerd op initiatief van dominee George MacLeod. Hij liet een groep theologen samen met een groep bouwvakkers werken aan het klooster. Uit deze samenwerking ontstond de leefregel van de Iona Community. Aan de hand van deze leefregel vertelt Ds. Willemieke Doornenbal over de Iona Community. Waarden als oecumene, heelheid, gelijkwaardigheid en gemeenschap staan hoog in het vaandel bij deze leefgemeenschap. Deze avond wordt samen met organist Diddy van der Stouwe voorbereid omdat er ook liederen gezongen worden.

Ook attenderen we u op een informatieavond in het Open Hof op 16 oktober over een reis naar Iona in de zomer 2020. Nadere info volgt in de kerkbode.

Datum	Woensdag 25 september
Plaats	Het Open Hof
Tijd	19.30-22.00 uur
Gespreksleider	Ds. Willemieke Doornenbal
Contactpersoon	Janna Bakering
Bijdrage	€5,-



3. BIJBELSTUDIE RONDOM EXODUS

De uittocht uit Egypte is voor Israel een zeer belangrijke gebeurtenis geweest. Regelmatig wordt er in de Bijbel naar verwezen. Het wordt gezien als een grote daad van God voor Zijn volk. God leidde Zijn volk uit de slavernij in de vrijheid. Het krijgt een eigen land in Kanaän. De aardse leider is Mozes. De Here roept hem tot de belangrijke taak het volk vóór te gaan in de uittocht. De Here God staat Mozes in raad en daad terzijde. Dat moet ook wel, want omgaan met de Egyptische Farao en het volk Israel is niet gemakkelijk. Maar God blijft trouw aan Zijn volk. Heel belangrijk is de instelling van het Pascha. Het wordt tot op de dag van vandaag gevierd door de Joden. Bij de Bijbelstudie gaan we op zes morgens Bijbelgedeelten uit Exodus behandelen. Van 'Israel onderdrukt en Mozes' geboorte en opvoeding' tot 'de doortocht door de Schelfzee'. Bij de bestudering worden lijntjes getrokken naar het hier en nu, ook naar ons eigen leven. U bent van harte welkom!

Data	Donderdagen 26 sep; 3, 10, 17, 24 en 31 okt
Plaats	Westerkerk
Tijd	9:30-11:30 uur
Gespreksleider	Ds. F. Verboom
Bijdrage	geen kosten



4. BIJBELKRING: 'DE LIEFDE ZAL NOOIT VERGAAN'

Liefde is een kernwoord in de Bijbel en in menige kerkdienst gaat het over de liefde. Jezus vat wat God wil in woorden over de liefde samen: "Heb de Heer, je God, lief boven alles en je naaste als jezelf". Het diepste wat je over God kunt zeggen, is: "God is liefde". De mooiste Bijbelgedeeltes zijn liefdespoëzie, zoals het Hooglied of 1 Korintiërs 13. In tien avonden willen we met elkaar het thema van de liefde in de Bijbel verkennen. Het gaat niet alleen over liefde in het huwelijk, maar ook over vriendschap, naastenliefde, liefde voor God, Gods liefde voor ons, liefde als vrucht van de Geest. Teksten uit Oude én Nieuwe Testament komen daarbij aan bod.

Data	Woensdagen 2, 16 en 30 okt; 13 en 27 nov; 15 en 29 jan; 12 en 26 feb; 11 mrt
Plaats	Westerkerk
Tijd	19:30-21:30 uur
Gespreksleider	Ds. W. Dekker
Bijdrage	geen kosten



5. GEÏNSPIREERD DOOR FRANCISCUS VAN ASSISI

Franciscus van Assisi is een bijzonder mens geweest. Hij kwam uit een welgestelde familie, maar nam de roep van Jezus heel serieus en verkocht alles wat hij had. Hij leefde in zelfgekozen armoede. Hij wilde niets liever dan het evangelie van Jezus verkondigen. En als de mensen niet wilden luisteren, preekte hij wel voor de vogels in de lucht en de dieren in het veld. Daarom vieren we ook vandaag nog Dierendag op zijn naamdag (4 oktober). Hij was een liefhebber van de schepping, en schreef het bekende Zonnelied. Ook het bekende gebed dat begint met de woorden ‘Maak mij een instrument van uw vrede’ is van zijn hand. Aan de vooravond van zijn naamdag houdt ds. Wilbert Dekker een verhaal over deze inspirerende figuur, misschien wel de eerste ‘groene’ christen ooit. Wat is zijn levensverhaal? Vanuit welke ideeën en overtuigingen deed hij wat hij deed? En op welke manier kan dat ook voor ons vandaag nog relevant zijn? Wees welkom en laat je verrassen door dit boeiende verhaal!

Datum	Donderdag 3 oktober 2019
Plaats	Westerkerk
Gespreksleider	Ds. W. Dekker
Tijd	20.00-22.00 uur
Bijdrage	€5,-



ONT- MOET

6. ONT-MOETEN DOOR ONTMOETEN

In deze workshop staan we stil bij de achtergronden van de onlangs opgerichte Stichting Ont-moet in Kampen. Het streepje in dat woord is belangrijk: Bij ons hoeft je niks! Het belooft dus een ontspannen avond te worden.

Er wordt iets verteld over waar Ont-moet voor staat en hoe het in de praktijk werkt. We denken na over de taak van de kerk in de samenleving, over de klassieke visie op zending en evangelisatie, die haar tijd gehad lijkt te hebben. Of toch niet? Verschuiven de accenten nu de kerk steeds meer in de marge van de samenleving terecht komt?

Kunnen we misschien iets met het verschil tussen 'de mensen naar Jezus brengen' of 'Jezus naar de mensen brengen'?

Het wordt een echte 'Work'-shop: het wordt dus niet een klassieke lezing met bespreking, maar we gaan samen actief aan het werk rondom dit thema met behulp van activerende werkvormen.

Datum	Dinsdag 8 oktober
Plaats	Het Open Hof
Tijd	19.30 uur
Gespreksleider	Gert Zomer, projectleider Stichting Ont-moet
Contactpersoon	Betsy Leidekker
Bijdrage	€5,-



7. FILM: THE CHILDREN'S ACT

Fiona Maye (gespeeld door Emma Thompson) is in de film een vooraanstaande rechter, die dagelijks aan de hand van de wet moeilijke beslissingen moet nemen over complexe familieaangelegenheden, terwijl ook haar privéleven onder druk staat. Spannend wordt het als zij uitspraak moet doen in een zaak, die letterlijk gaat over leven en dood en die verband houdt met de geloofsovertuiging van de betrokkene. Haar optreden en haar uitspraak blijken verstreckende gevolgen te hebben.

Zo is *Children's Act* zonder meer een boeiende film om naar te kijken, maar tegelijkertijd roept het vragen op. Bijvoorbeeld: Wie is de mens achter de rechter en in hoeverre kan/mag die een uitspraak mee bepalen? Of: Kan de wet/het recht gaan over iemands persoonlijke geloofsovertuiging? En zo ja, hoever gaat dat? Bij nadere beschouwing blijkt het thema van de film dan ook aan onze samenleving te raken en dilemma's aan de orde te stellen.

Nadat we naar de film gekeken hebben, willen we in een nagesprek deze en andere vragen, die de film oproept, met elkaar bespreken en verkennen.

Datum	Dinsdag 29 oktober
Plaats	Het Open Hof
Tijd	19:30 uur
Gespreksleider	Jaap de Lange, Emeritus hoogleraar praktische theologie
Contactpersoon	Betty Jansma
Bijdrage	€5,-



8. ONTMOETING DER TRADITIES: “DE REIS VAN JE LEVEN”

Twee avonden stilstaan bij je levensreis. Op de eerste avond gaat het over scharniermomenten in ons leven en de rol van sacramenten en rituelen daarbij.

Op tweede avond vormt de oude legende van Christoffel de rode draad. Dit verhaal komt in woord en beeld (pasteltekeningen van Joke Hudig) tot ons. Deze woorden en beelden zullen ook over onze levensreis blijken te gaan.

Datum en plaats	Maandag 4 nov Parochiecentrum 't Klooster Maandag 11 nov de Bron IJsselmuiden
Tijd	20:00-22:00 uur
Gespreksleider	Pastor Hans Schoorlemmer en ds. Ad van Noord
Contactpersoon	Betsy Leidekker
Bijdrage	€7,50



9. ETTY HILLESUM

Over het pad van het heilige in haar dagboeken

Waar vind je het heilige of God nog in een digitale wereld? Aan de hand van de dagboeken van ETTY HILLESUM gaan we op dergelijke vragen in. Deze dagboeken werden weliswaar midden in de Tweede Wereld oorlog geschreven, maar voor een mens op zoek naar antwoord op zulke vragen zijn ze nog immer actueel.

In ETTY'S dagboeken groeit een even innige als ernstige band met God. Zo schrijft HILLESUM op 17 september 1942: 'Het levensgevoel is zo groot en sterk en rustig in me, dat ik helemaal niet proberen zal het in een woord uit te drukken. Er is zo een volmaakt en volkomen geluk in me, mijn God. Het is toch weer het beste uitgedrukt met de woorden: "ruhen in sich". Hier beschrijft iemand op bijzonder heldere en navolgbare wijze het proces van heiliging

Hoe het verder gaat met ETTY HILLESUM en haar God komt op deze avond aan de orde. En vanuit haar Godsbeeld en Godsrelatie kijken we naar onze tijd, naar onze eigen omgang met God.

Datum	Donderdag 7 november
Plaats	De Bron, IJsselmuiden
Tijd	20.00 uur
Gespreksleider	Dr. Sytze Ypema, Predikant te Franeker
Contactpersoon	Janna Bakering
Bijdrage	€5,-



10. EEN WARME JAS

Dit is de titel van het boek dat Ineke Ludikhuizen schreef voor mantelzorgers. Voor dit boek sprak ze met mantelzorgers in heel verschillende situaties; met jongeren en ouderen, allemaal mensen die zorgen voor iemand waar ze van houden of waarmee ze zich verbonden voelen.

In de introductie verkent Ineke het thema 'mantelzorg'. Wat zijn de maatschappelijke en religieuze vragen die mensen stellen als het over (mantel)zorg gaat? Woorden als naastenliefde, plicht, zingeving en humor komen voorbij. Omdat het een toegankelijk thema is, kan iedereen erover meepraten. Het programma is daarom geschikt voor mensen die mantelzorg(er) (geweest) zijn, maar ook voor mensen die er helemaal geen ervaring mee hebben.

Van jongs af aan is ze vertrouwd met mantelzorg voor grootouders, (schoon) familie en ouders. In 2013 zegde ze haar betaalde baan op en werd zij fulltime mantelzorg(er) voor haar echtgenoot, Willem Aantjes, tot zijn dood in oktober 2015. Sindsdien zorgt ze, met anderen, voor een jong dementerende buurvrouw.

Datum	Dinsdag 12 november
Plaats	De Westerkerk
Tijd	20.00 uur
Gespreksleider	Ineke Ludikhuizen
Contactpersoon	Janna Bakering
Bijdrage	€5,-



11. KARL BARTH

Karl Barth (1886-1968) is één van de belangrijkste theologen van de twintigste eeuw. Zijn commentaar op De Romeinenbrief heeft heel wat teweeg gebracht. Daarna schreef hij een meedelige dogmatiek, zijn grote levenswerk. In zijn brieven, preken en pamfletten liet hij van zich horen.

10 december 2018 was het 50 jaar geleden dat Karl Barth in Bazel overleed. Het is nu honderd jaar geleden dat dankzij zijn commentaar op de Romeinenbrief en door een lezing die hij hield over de rol van de christen in de maatschappij, hij bekend begon te raken bij een breed publiek.

Barths kritische vragen hielpen hem om ook in het Duitsland van de jaren dertig, rond de opkomst van Hitler, een stevig tegengeluid te laten horen. Daarbij werd het positieve Woord dat God gesproken heeft door Christus, steeds belangrijker voor Barth.

Op deze avond zullen we beter kennismaken met deze inspirerende denker. En gaan we ook in op de vraag wat zijn denken ons anno 2019 nog (of weer, of nog steeds) te zeggen heeft.

Datum	Woensdag 20 november
Plaats	Westerkerk
Tijd	20:00 uur
Gespreksleider	Prof. dr. E van 't Slot, Hoogleraar RUG
Contactpersoon	Betsy Leidekker
Bijdrage	€5,-



12. NEDERLANDSE BEGRAAFCULTUUR

Op 24 november 2019 is het eeuwigezondag, de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Op deze dag worden in de Protestantse Kerk de mensen herdacht die in dat jaar zijn overleden. In de Rooms-katholieke Kerk worden de gestorvenen herdacht op 2 november, tijdens Allerzielen. In aansluiting op deze momenten van herdenking verzorgt Trudi Brink twee lezingen over de Nederlandse begraafcultuur. In de lezingen zal naar voren komen dat het gedenken van overleden dierbaren iets is van alle tijden.

Tijdens de eerste lezing geeft Trudi Brink een inleiding in het onderzoeksgebied van de dodengedachtenis, met veel voorbeelden uit de stad Kampen. Zo zal de symboliek die je aantreft op grafzerken in de Bovenkerk, Broederkerk en Buitenkerk uitgebreid aan bod komen. In de tweede lezing staat Colijn de Nole centraal, een beeldhouwer uit de zestiende eeuw. Aan hem worden tenminste twee grote grafmonumenten, een vrijstaande tombe in Vianen en een wandsculptuur te Arnhem, toegeschreven.

Data	Dinsdag 19 en 26 november
Plaats	Buitenkerk
Tijd	20:00 uur
Gespreksleider	Trudi Brink, Onderzoeker en werknemer bij Quintus
Contactpersoon	Betty Jansma
Bijdrage	€7,50



13. BEZOEK AAN NIJKLEASTER IN JORWERT

Op 30 november 2019 bent u van harte welkom in Nijkleaster voor een eenvoudig programma rond stilte, bezinning en verbinding. In de Radboudkerk in Jorwert word je ontvangen door een voorganger en vrijwilliger. Het programma van deze zaterdagmorgen is als volgt:

- 8.00 Verzamelen voor de Open Hof in Kampen, vertrek 8.15
- 9.30 Ochtendgebed (eenvoudige dienst met lezingen, gebed, stilte en enkele liederen)
- 10.00 Koffie of thee
- 10.30 Begin van de Kleaster-kuier
- 12.00 Lunch (zelf meebrengen)
- 14.30 Terug bij de Open Hof in Kampen

Datum	Zaterdag 30 november
Plaats	Verzamelplaats het Open Hof
Tijd	8:00 uur
Contactpersoon	Ds. Willemieke Doornenbal
Bijdrage	€10,-



14. GODLY PLAY

Godly Play is voor ieder die betekenis wil vinden in zijn leven, bij persoonlijke ervaringen en deze wil verbinden met Bijbelse verhalen en verhalen uit de christelijke traditie. Het is een creatieve, beeldende en open uitnodiging om de diepere dimensies van geloof en vertrouwen, speels te onderzoeken.

Godly Play is een wereldwijde oecumenische benadering, oorspronkelijk ontwikkeld voor de geloofsopvoeding van kinderen, om hen voor te bereiden op het leven in de christelijke gemeenschap. Het helpt hen vertrouwd te worden met de taal van het geloof en de rijkdom van de christelijke traditie. Inmiddels wordt Godly Play ingezet voor meerdere leeftijdsgroepen en in allerlei omgevingen. In kerken, scholen, zorginstellingen, ziekenhuizen, vorming van volwassenen, bij mensen met en zonder kerkelijke oriëntatie.

Het gaat bij Godly Play niet om kennis, maar om persoonlijke verhalen en spirituele betrokkenheid bij God. Daarom 'werkt' het bij alle leeftijden, inclusief volwassenen, ongeacht kunde of begaafdheid. Godly Play leent zich ook voor de meest verfijnde theologische reflectie. Zolang het voldoet aan de voorwaarde dat het plaatsvindt binnen een veilige gemeenschap die elkaar steunt.

Data	Dinsdagen 3 dec en 14 jan en donderdag 2 apr
Plaats	Het Open Hof
Tijd	20:00 uur
Gespreksleider	Drs. Berthina van der Kamp en Jenny van Hove
Bijdrage	€5,- per keer of €10,- voor 3 bijeenkomsten



15. GLAS EN LICHT

Licht, vuur en glas. In de “donkere” dagen voor Kerst een combinatie die aanspreekt. Glas, dat kwetsbaar is, maar ook sterk. Doorzichtig, maar ook kleurrijk. Bovenal is glas maakbaar en overal om ons heen. In deze workshop van de Hanzeglazenier maak je kennis met veel facetten van het glas. Een korte inleiding over het ontstaan van glas, Glas-in-lood, Brandschilderen. Tiffany, maar ook glasfusie.

Vooral gaan we aan de slag. We leren kennis van glassoorten. Behandelen van glas o.a. glassnijden en breken, Tiffany techniek.

Zelf maken we een waxinelichtje van glas. De glaskleuren kies jezelf. Na het snijden breng je het koperband aan en tenslotte wordt er ook nog gesoldeerd, al dan niet met behulp van de glazenier. Voor al deze bewerkingen behoef je niet over bijzondere technische kwaliteiten te beschikken.

Mogelijk, afhankelijk van de tijd, gaan we van fusingglas sierraden maken. Alle benodigde materialen, gereedschap en glas zijn aanwezig.

Datum	Dinsdag 10 december
Plaats	Westerkerk
Tijd	19.30 uur
Gespreksleider	Ben Sleurink
Contactpersoon	Janna Bakering
Bijdrage	€17,50 (materiaal inbegrepen)



16. HET WOORD IN BEWEGING OP WEG NAAR KERST

Het jaar loopt ten einde...
Een witte koningslelie
verschijnt in de donkere dagen
voor Kerstmis
Verwachting, en de komst van het licht
dat opnieuw geboren wil worden.

Graag nodig ik jullie weer uit om met elkaar in verbondenheid het licht tegemoet te dansen.

We dansen voornamelijk eenvoudige patronen die steeds herhaald worden. Om aan deze manier van dansen mee te kunnen doen, heb je geen dans ervaring nodig. De innerlijke beleving staat centraal.

Datum	Maandag 16 december
Plaats	Westerkerk
Tijd	19:00-22:00 uur
Gespreksleider	Tiny Winkler, dansdocent
Contactersoon	Alize van Dijk
Bijdrage	€5,-



17. WELKE VERHALEN VERTELLEN DE KLOKKEN?

‘Broeder Jacob, luiden alle klokken?’

Klokken luiden zelden alle tegelijk, maar vaker klinken er enkele of slechts één.

Op deze avond ontdekken we hoe en waar klokgelui is ontstaan en hoe het zich in Europa heeft ontwikkeld. Hierbij zal vooral de rol van kerken en kloosters worden belicht. Ook nu nog is er regelmatig van liturgisch klokgelui sprake, met vaak een interessante betekenis. Deze avond, waarop veel te zien en te horen zal zijn, wordt verzorgd door Hette Meijering, voorzitter van het Kamper klokkenluidersgilde ‘Geert van Wou’.

Datum	Woensdag 8 januari
Plaats	Westerkerk
Tijd	20:00 uur
Gespreksleider	Hette Meijering
Contactpersoon	Betsy Leidekker
Bijdrage	€5,-



18. MODERNE DEVOTIE

Film over Thomas a Kempis, een Zwolse kloosterling (1380-1471)

Thomas a Kempis was een van de voormannen van de Moderne Devotie. De grootste en belangrijkste Nederlandse hervormings- en missionaire beweging. In de film worden plaatsen bezocht die herinneren aan het leven en werk van Thomas a Kempis .

Beelden vanuit zijn geboorteplaats Kempen, de stad van de Moderne Devotie Deventer en ook Windesheim, Zwolle en de Agnietenberg komen voorbij. Thomas a Kempis woonde en werkte in het Agnietenklooster.

In 1441 verscheen er zijn 'Navolging van Christus', een boek waarvan gezegd wordt dat het na de Bijbel, het meest vertaalde, verspreide en gelezen boek in de wereld is. Omdat de makers niet alleen een historisch verhaal wilden maken, komt Thomas a Kempis ook zelf aan het woord. Citaten uit de 'navolging' blijken verrassend actueel en snijden thema's aan die ook in deze tijd nog spelen

Er zijn bijna 180 plaatsen in Nederland, waar de Moderne Devotie een grote rol heeft gespeeld. Kampen is al vanaf het begin bij deze beweging betrokken geraakt.

De film kan ons helpen om het gedachtengoed van de Moderne Devotie, van toen en nu, beter te leren kennen en te begrijpen.

Datum	Dinsdag 21 januari
Plaats	Het Open Hof
Tijd	20:00 uur
Gespreksleider	Dhr. Mink de Vries, docent en gids Moderne Devotie
Contactpersoon	Betty Jansma
Bijdrage	€5,-



19. DE VERNIEUWENDE THEOLOGIE VAN CATHERINE KELLER

Aan de hand van een inleiding van prof. Rick Benjamins gaan we in op het werk van een vrouwelijke theoloog Catherine Keller.

Zij behoort tot de belangrijkste theologen in de VS, die op een vernieuwende manier theologie beoefenen in een hedendaagse context. Haar meest fundamentele opvatting is, dat alles wat bestaat is opgebouwd uit relaties. Mensen zijn verweven met elkaar, de wereld en God. God is het totaalgebeuren of het geheel waarin wij verwickeld zijn.

Wie zich wil voorbereiden kan “Catherine Keller’s constructieve theologie “ van Rick Benjamins lezen. (Uitgegeven bij Skandalon) Of googelen op haar naam. Ik hoop op een verdiepende en goede avond met iedereen die wil meedoen!

Datum	Maandag 3 februari
Plaats	De Bron, IJsselmuiden
Tijd	20:00 uur
Gespreksleider	Ds. Nelleke Beimers
Contactpersoon	Alize van Dijk
Bijdrage	€5,-



20. LUISTEREN BIJ MAANLICHT

‘De wonderschone kathedraal van Chartres staat niet georiënteerd op de opkomst van de zon, maar is gericht op het hoogste punt van de opkomst van de maan. Het kerkelijk zonnejaar in dienst van het Joodse maanjaar? Dit ‘maanlicht’ kleurt het perspectief van alle voorstellingen in die kathedraal. De balans tussen mannelijk en vrouwelijk lijkt in evenwicht.’

“Kijk ik in de richting van de zon, dan zie ik tot mijn verrassing in de ramen van het zuidportaal de evangelisten als kleuters afgebeeld op de schouders van profeten. Het Nieuwe Testament verstaan als kind van en getorst door het Oude Testament? Dat vind ik ‘luisteren bij maanlicht’.”

Bart Gijsbertsen zet zijn zoektocht voort naar een theologie waarin het volk Israël met zijn tradities, gedenkdagen en feesten de plaats krijgt die het toe komt.

Datum	Donderdag 6 februari
Plaats	Het Open Hof
Tijd	20:00 uur
Gespreksleider	Ds. Bart Gijsbertsen
Contactpersoon	Betsy Leidekker
Bijdrage	€5,-



21. RUTH, DE MOABITISCHE

Een verhaal van hoop

Corja Menken-Bekius is theoloog en beeldend kunstenaar. Met het pensioen in zicht begon ze op haar zestigste met schilderen. In het schilderen van bijbelverhalen en liedteksten komen voor haar de lijnen van haar werk samen. Als pastor en opleider van pastores was zij vaak op zoek naar een creatieve omgang met levensverhalen en geloofsverhalen. Welke beelden en kleuren 'tekenen' iemands leven? Waar zit spanning? Waar komt in dit verhaal het licht vandaan? Voor de Oude Kerk in Soest schilderde ze in 2013 het Bijbelverhaal Ruth onder de titel Ruth, een verhaal van hoop. Daarnaast maakte ze met enkele collega's een werkboek met achtergrondinformatie, werkvormen, liederen en gedichten.

In haar workshop zal zij het verhaal van Ruth vertellen aan de hand van haar schilderijen. Ruth was een Moabitische, de weduwe van een Judeese man, die als vluchteling naar haar land was gevlucht. Het thema van het vreemdeling zijn en maar moeten zien hoe je wordt ontvangen, is van alle tijden. Het loopt als een rode draad door dit Bijbelboek.

Datum	Dinsdag 11 februari
Plaats	Het Open Hof
Tijd	14:00-16:00 uur
Gespreksleider	Corja Menken-Bekius, theoloog en kunstenaar
Contactpersoon	Netty Deen
Bijdrage	€5,-



22. “HOEVEEL BRODEN HEB JIJ BIJ JE, GA EENS KIJKEN?”

Over diaconale kerk zijn in Nederland en Indonesië

Een diaconale kerk, wat is dat eigenlijk? En wanneer ben je een diaconale kerk, wat moet je daarvoor in huis hebben?

In deze workshop gaan we dat samen ontdekken. Het belooft een interactieve avond te worden, waarbij we allemaal uitgedaagd worden om te kijken hoeveel “broden” we bij ons hebben om te delen.

De workshop is geïnspireerd door de Christelijke Kerk van Zuidelijk Sumatra waar de workshopleider zelf meer dan 7 jaar heeft gewerkt als predikant-diaconaal toerustingswerker.

Datum	Donderdag 13 februari
Plaats	De Bron, IJsselmuiden
Tijd	19:30 uur
Gespreksleider	Ds. Henriëtte Nieuwenhuis, predikant te Zeddam
Contactpersoon	Greetje Duitman
Bijdrage	€5,-



23. ZOVEEL LIEFDE

Historische roman over Betsy Groen van Prinsterer

Edith Schouten schetst na jaren van studie een boeiend tijdsbeeld van de 19e eeuw in haar roman : “Zoveel liefde” over het leven van Elizabeth van der Hoop(1807-1879) vrouw van mr. Guillaume Groen van Prinsterer.

Groen van Prinsterer was grondlegger van de protestants-christelijke politiek in de 19e eeuw.

Elizabeth en haar man vormden samen een van de drijvende krachten achter het Reveil.

In deze beweging konden zij vanuit hun geloof hun diepe maatschappelijke en politieke betrokkenheid tonen door o.a. een ziekenhuis en scholen op te richten.

Datum	Dinsdag 3 maart
Plaats	Westerkerk
Tijd	14:00-16:00 uur
Gespreksleider	Edith Schouten- van Heijninen
Contactpersoon	Greetje Duitman
Bijdrage	€5,-



24. TWEE VROUWEN, TWEE TRADITIES: Eva/Hawah en Maria/Maryam

Over 'de' positie van 'de' vrouw in 'de Islam' zijn boekenkasten vol geschreven. De thematiek blijft de gemoederen flink bezig houden. Volgens sommigen bracht de boodschap van de Koran een verbetering in de positie van vrouwen, volgens anderen staat Islam symbool voor onderdrukking van vrouwen. Binnen de christelijke traditie wordt een vergelijkbare discussie gevoerd en wordt met de Bijbel in de hand met evenveel verve de gelijkheid als het onderscheid tussen mannen en vrouwen beargumenteerd.

Twee vrouwenfiguren staan in beide tradities symbool voor deze discussies: Eva en Maria. In deze lezing 'Twee vrouwen, twee tradities' kijken we naar de vroeg (Joods)Christelijke en Islamitische bronnen over Maria en Eva en de manier waarop de representatie van deze vrouwenfiguren in Christendom en Islam de discussie over de positie van vrouwen reflecteert.

Datum	Woensdag 18 maart
Plaats	Het Open Hof
Tijd	20:00 uur
Gespreksleider	Martha Frederiks, Hoogleraar Wereldchristendom
Contactpersoon	Gerrit de Munnik
Bijdrage	€5,-



25. HET WOORD IN BEWEGING OP WEG NAAR PASEN

Verwonder je

*Begin iedere morgen
weer opnieuw*

*alles
tintelt van geboorte*

*begroet het licht
vier je lichaam
dans het leven*

*begin iedere morgen
weer opnieuw
adem in en adem uit*

*niets is gewoon
alles is een wonder*

*open je ogen
de ogen van je ziel
en verwonder je*

Bewegend op veelal klassieke, folklore en religieuze muziek nemen we elkaar bij de hand en dansen zowel ingetogen als uitbundig gelijk het ritme van de adem, om zo onze verbondenheid met onszelf, met elkaar en met al wat is te beleven.

Data	Maandagen 23 en 30 mrt en 6 apr
Plaats	Westerkerk
Tijd	19.00-22.00 uur
Gespreksleider	Tiny Winkler
Contactpersoon	Alize van Dijk
Bijdrage	€10,-



26. DE FASCINATIE VAN HET GREGORIAANS

Interesse voor, geboeid zijn door het Gregoriaans. Hoe? Is het de schoonheid van de muziek? Is het nostalgie? Is het gebonden aan de ruimte waarin de gezangen klinken?

Gezien de hoeveelheid Gregoriaanse CD's, die nog steeds geproduceerd en goed verkocht worden en de belangstelling voor gregoriaanse vespers, o.a. in Kampen, heeft het Gregoriaans een zekere aantrekkingskracht. Hoewel het beoefenen van deze oude zangwijze beslist niet makkelijk is, wat o.a. komt door de taal: alle gezangen zijn in het Latijn, en er is geen maatsoort/(beat), blijkt dit toch de interesse niet te verminderen. Ook het Gregoriaans koor in Kampen, de Schola Cantorum Campensis, heeft momenteel "voldoende" leden.

Vanavond krijg(t) je/u een inleiding in het Gregoriaans; het ontstaan, de plek in de liturgie en ook naar de toekomst gericht. Heeft het Gregoriaans toekomst? De klankvoorbeelden worden gezongen door de Schola in de Buitenkerk.

Datum	Woensdag 25 maart
Plaats	Buitenkerk
Tijd	19.30 uur
Gespreksleider	Ditty van den Berg - Krijger, koorleider
Contactpersoon	Greetje Duitman
Bijdrage	€5,-



*Zoek zijn aangezicht waar vreugde is:
wie zingt, ziet met hartsogen,
ziet soms poorten even opengaan.
Hem leren loven wordt een eeuwigheid.*

Lloyd Haft, naar Psalm 100

27. GEDICHTEN UIT HET LIEDBOEK

Verspreid door het Liedboek heen staan prachtige gedichten die het 'verdienen' om eens in het middelpunt te staan. Want al bladerend valt soms je oog op een gedicht dat je meteen raakt of een gedicht waarover je graag eens met anderen zou willen spreken.

Maar misschien ben je ook gedichten tegengekomen die je niet aanspreken of lastig vindt.

In twee ochtenden gaan we samen met de gedichten aan de slag. De deelnemers krijgen ruim van te voren een boekje met daarin alle gedichten, zodat iedereen rustig de tijd heeft om zo af en toe eens wat te lezen. Zijn er gedichten bij die je graag besproken wil zien, dan kun je die doorgeven en komen ze de eerste ochtend, samen met andere gedichten, aan de orde.

De tweede ochtend zoekt iedereen uit het boekje een gedicht dat, om welke reden dan ook, speciaal aanspreekt. En zo gaan we dan de kring rond, al luis-terend naar elkaars keuze van de gedichten en ieders verhaal erbij.

Data	Woensdagen 1 en 8 april
Plaats	Het Open Hof
Tijd	10.00-11.45 uur
Gespreksleider	Elsje Frouws
Contactpersoon	Greetje Duitman
Bijdrage	€5,- + bijdrage €1,50 voor reader



28. MEDITATIEVE WANDELING

Stille zaterdag is een dag zonder pretentie. De gebeurtenissen van Goede Vrijdag werken na en tegelijkertijd is er de verwachting van de volgende dag, van Pasen. Stille zaterdag is een dag tussen de tijden: de tijd van het sterven en de tijd van de opstanding; tussen de tijd van de dood en de tijd van het leven; tussen de tijd waarin ogenschijnlijk de machten van de duisternis heersen en de tijd van de krachten van het licht. Stille zaterdag is een dag van bezinning, op wat is geweest en op wat komt.

Start in NH kerk te Wilsum om 11.00 uur met een korte viering.

Daarna gaan we een klein uur wandelen langs de oever van de IJssel, door de weilanden en over de dijk (ongeveer 3 km).

We sluiten af met een lunch. Graag je eigen brood meenemen. Dit leggen we op een grote schaal, waarvan een ieder kan nemen. Voor drinken wordt gezorgd.

Tegen 13.00 uur ronden we af.

Datum	Zaterdag 11 april
Plaats	NH Kerk Wilsum
Tijd	11.00 uur
Contactpersoon	Ingrid van den Berg en Janna Bakering
Bijdrage	€5,-



29. BEZOEK ETTY HILLESUM CENTRUM

Het Etty Hillesum centrum in Deventer is gevestigd in de voormalige grote synagoge van de Joodse Gemeente.

Later was het o.a. een Joodse school, pakhuis en bioscoopzaal.

Op 5 mei 1996 werd het gebouw in gebruik genomen als het Etty Hillesum Centrum. Nu wordt er door middel van exposities, educatie en andere activiteiten aandacht gegeven aan het gedachten goed van Etty Hillesum. Het centrum wil een bijdrage leveren aan respectvol en met aandacht voor elkaar samenleven. Ook wil het de vervolging van de joodse gemeenschap in Deventer onder de aandacht brengen.

Wij reizen naar Deventer met het Openbaar vervoer. Naar het Etty Hillesum Centrum wandelen is ongeveer 9 minuten.

Datum	Zaterdag 18 april
Plaats	Verzamelen station Kampen Centrum
Tijd	12.30 uur
Contactpersoon	Greetje Duitman
Bijdrage	€5,-

Commissie Vorming en Toerusting

PKN / Kampen en IJsselmuiden



Voorzitter:

Nettie Deen
Ratelaar 44
8265 CW Kampen tel. 332 66 82
e-mail: n.deen@home.nl

Secretaris:

Vacant

Penningmeester:

Janna Bakering
Boelestraat 38
8266 DW Kampen, tel. 06-10244986
IBAN: NL35 INGB 000 57 82 724
t.n.v. Commissie Vorming en Toerusting

Deelnemersadministratie:

Gerrit de Munnik
Horstsingel 56
8266 HE Kampen, tel. 332 04 18

Leden:

Alize van Dijk-van den Berg
Trekvaart 129
8271 AD IJsselmuiden tel: 06-15613509

Betty Jansma-IJzerman
Burg. Oldenhoflaan 106
8264 BK Kampen tel. 331 73 96

Betsy Leidekker-Potters,
Esdoornhof 4
8266 GA Kampen tel. 331 90 11

Greetje Duitman
Van Diggelenweg 43
8271 ZD IJsselmuiden tel 3446373

Jenny van Hove
Eimbrink 26
8266 KJ Kampen tel. 3318353

