

# Welkom in het Open Hof

Orde voor de viering  
op zondag 13 januari 2019  
om 10.00 uur in de Open Hof

afscheid en bevestiging ambtsdragers  
Protestantse Wijkgemeente Open Hof te Kampen

voorgangers: drs. Berthina van der Kamp  
ds. Leon Eigenhuis  
ds. Kasper Jager  
1<sup>e</sup> ouderling: Hans Voerman  
orgel en piano: Marijn de Jong

## OM TE BEGINNEN

*Vooraf aan de dienst luisteren we naar orgelspel.*

*Binnenkomst kerkenraad*

### **Moment van stilte en inkeer**

**Welkom en mededelingen** *ouderling van dienst*

### **We zingen – staande – als openingslied Lied 280 : 1 t/m 3**

1. De vreugde voert ons naar dit huis...
2. Dit huis van hout en steen, dat lang...
3. dit huis, dat alle sporen draagt...

### **Bemoediging en groet**

*Vg.* Onze hulp is de naam van de HEER,  
*ALLEN:* DIE DE HEMEL EN DE AARDE GEMAAKT HEEFT.  
*Vg.* Altijd blijft Hij ons trouw,  
*ALLEN:* NOOIT LAAT HIJ ZIJN WERELD LOS.  
*Vg.* Genade, barmhartigheid en vrede  
voor u en voor jou  
van God, onze Vader,  
en van Christus Jezus, onze Heer,  
door zijn Geest, onze levensadem.  
*ALLEN:* AMEN.

*Aansluitend gaan allen zitten.*

### **We zingen – als kyrie en gloria – Lied 280 : 4, 5 + 7**

4. Zal dit een huis, een plaats zijn waar...
5. Onthul ons dan uw aangezicht...
7. Dit huis slijt met ons aan de tijd...

# DIENST van het WOORD

**De Bijbel gaat open** *kind van de zondag Rik Hofstede*

## Kinderen in het midden

**We zingen "God houdt van jou"** *[uit: Kinderopwekking, lied 18]*  
*(Eerst gezongen door de kinderen, daarna door allen)*

Ben je groot of ben je klein  
 of ergens tussenin: God houdt van jou!  
 Ben je dik of ben je dun  
 of ben je blank of bruin: God houdt van jou!

Hij kent je als je blij bent,  
 Hij kent je als je baalt,  
 Hij kent je als je droevig bent,  
 Hij kent je als je straalt.

Het geeft niet of je knap bent,  
 het geeft niet wat je doet:  
 God houdt van jou, Hij is vol liefde,  
 God houdt van jou!

*Aansluitend gaan de kinderen  
 achter het licht aan naar hun eigen ruimte.*

**We lezen Jesaja 40 : 1 – 11** *lectrice Jenny van der Steeg*

Troost, troost mijn volk, zegt jullie God.  
 Spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend  
 dat haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld is voldaan,  
 omdat zij een dubbele straf voor haar zonden  
 uit de hand van de HEER heeft ontvangen.

Hoor, een stem roept:  
 'Baan voor de HEER een weg door de woestijn,  
 effen in de wildernis een pad voor onze God.  
 Laat elke vallei verhoogd worden  
 en elke berg en heuvel verlaagd,  
 laat ruig land vlak worden  
 en rotsige hellingen rustige dalen.  
 De luister van de HEER zal zich openbaren  
 voor het oog van al wat leeft.  
 De HEER heeft gesproken!'

Hoor, een stem zegt: 'Roep!'  
 En een stem antwoordt: 'Wat zou ik roepen?  
 De mens is als gras, hij bloeit als een veldbloem.  
 Het gras verdort en de bloem verwelkt  
 wanneer de adem van de HEER erover blaast.  
 Ja, als gras is dit volk.'  
 Het gras verdort en de bloem verwelkt,  
 maar het woord van onze God houdt altijd stand.

Beklim een hoge berg, vreugdebode Sion,  
 verhef je stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem,  
 verhef je stem, vrees niet.  
 Zeg tegen de steden van Juda: 'Zie hier jullie God!'  
 Zie hier God, de HEER!  
 Hij komt met kracht, zijn arm zal heersen.  
 Zijn loon heeft hij bij zich, zijn beloning gaat voor hem uit.  
 Als een herder weidt hij zijn kudde:  
 zijn arm brengt de lammeren bijeen,  
 hij koestert ze, en zorgzaam leidt hij de oaien.

### **We lezen Lukas 3 : 15 – 16 / 21 - 22** *lectrice Jenny van der Steeg*

Het volk was vol verwachting, en allen vroegen zich af of Johannes misschien de messias was, maar Johannes zei tegen hen: 'Ik doop jullie met water, maar er komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om de riemen van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur.'

Heel het volk liet zich dopen, en toen ook Jezus was gedoopt en hij aan het bidden was, werd de hemel geopend en daalde de heilige Geest in de gedaante van een duif op hem neer, en er klonk een stem uit de hemel: 'Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.'

### **We zingen Lied 524 : 1 t/m 5**

1. Nu Gij de doop ontvangt in de Jordaan...
2. Gij wilt niet als een onbeschreven blad...
3. Dit is uw glorieuze ondergang...
4. Gij rijst uit onze dood en van omhoog...
5. Lief Lam van God, zo smetteloos, zo rein...

### **Uitleg en verkondiging**

### **We luisteren naar meditatief orgelspel**

## **AFSCHEID EN BEVESTIGING**

### **Vermelding van de namen van hen die hun termijn verlengen**

*Het betreft de volgende personen:*

- als diaken Dini Gosker, Harmien Hooiveld en Nanda Tegelaar
- als ouderling Gijs Jonkers, Roelof Smedes en Pieter Treep
- als ouderling-kerkrentmeester Harwin Reuvekamp

### **Afscheids- en dankwoord aan de aftredenden**

*Het betreft de volgende personen:*

- als diaken: Sjoukje Benedictus en Corné Vreugdenhil
- als ouderling: Roel Hommes
- en als ouderling-kerkrentmeester: Hans van der Veen

**We zingen – als dankgebed – “Bevestig, Heer, het werk dat is gedaan”**  
*[tekst Reinier Kleijer / melodie Lied 247 ‘Blijf mij nabij’]*

1. Bevestig, Heer, het werk dat is gedaan,  
de paden die door hen hier zijn gebaad,  
de woorden die door hen gesproken zijn,  
hun liefde en hun troost in nood en pijn.
2. Laat alles wat hun hand heeft voortgebracht,  
– waarvoor U hen heeft toegerust met kracht –  
van waarde blijven, laat het voor altijd  
een teken zijn van Uw aanwezigheid.

**Wisseling van de wacht**

**Presentatie aantredende taak- en ambtsdragers**

*Het betreft de volgende personen:*

- als diaken: Wim van den Berg, Gerrit Dekker en Jan van Putten
- als jeugdouderling: Suzan Kuipers
- en als ouderling: Rita Groenhof

**Opdracht en gelofte**

**We zingen – als gebed om de Heilige Geest –**  
**“Zegen hen, Heer, in al hun werk”**

*[tekst Reinier Kleijer /  
melodie Psalm 134 ‘Gij dienaars aan de Heer gewijd’]*

1. O God van leven en van licht  
verhef Uw vriendelijk aangezicht  
over hen, wees hen steeds nabij.  
Hun helper en hun gids zijt Gij!
2. Bemoedig hen, Heer, in hun taak;  
dat zij zich voelen aangeraakt  
met goede gaven van Uw Geest:  
geloof en hoop, – en liefde 't meest.
3. Zegen hen, Heer, in al hun werk  
in deze wereld, in de kerk;  
dat in hun woord en door hun daad  
Uw Rijk hen steeds voor ogen staat.

**Handoplegging en zegening**

**Vraag aan de gemeente** *Allen gaan staan*

- Vg.* Gemeente, nu deze nieuwe ambtsdragers  
hun werk in uw midden willen aanvangen,  
belooft u hen te aanvaarden,  
hen te omringen met uw medeleven,  
hen te dragen in uw gebeden  
en met hen mee te werken in de dienst aan de Heer?  
Wat is daarop uw antwoord?

**ALLEN:** JA, VAN HARTE !

## **We zingen – staande – “Schenk Uw zegen”**

*[tekst Reinier Kleijer / melodie LvdK 351 'Zie ons heden']*

1. Schenk Uw zegen op de wegen  
die zij zullen gaan.  
Sta te allen tijde merkbaar aan hun zijde,  
moedig hen steeds aan.
2. God, wij smeken, geef een teken  
dat U hen omringt  
met Uw Geest van liefde; laat hen die verdiepen  
ook in onze kring.

## DIENST van het ANTWOORD

**De diaconie vraagt voorbede te doen voor...** *diaken Dini Gosker*

### **Dankgebed en voorbeden**

### **Mededelingen**

### **Inzameling van de gaven**

- Vg. De 1<sup>e</sup> collecte is bestemd voor .....
- De 2<sup>e</sup> collecte is bestemd voor Kerk en Eredienst.

*Tijdens de collecte luisteren we naar orgelspel.*

*De kinderen kunnen uit de oppasdienst worden gehaald.*

*Ook komen de kinderen uit de nevendienst terug in de kerk.*

### **Presentatie musical**

*door Henk Keijzer, Gerjanneke Vreugdenhil en Hilka IJzerman*

## **We zingen – staande –**

## **als slotlied “Ongestraft mag liefde bloeien”**

*[tekst: Sytze de Vries /*

*melodie: Liedboek 791 "Liefde, eenmaal uitgesproken"]*

1. Ongestraft mag liefde bloeien,  
vrijuit zoeken naar de zon.  
Liefdes loop verdraagt geen boeien:  
laat haar stromen als een bron!
2. Laat de liefde maar gebeuren  
als een wonder van het licht,  
als een regenboog vol kleuren  
door de hemel zelf gesticht.
3. Niemand houdt de liefde tegen  
waar zij langs de straten gaat.  
Wie met liefde is gezegend,  
koestert wie om liefde gaat.

4. God verhoede dat er iemand  
in de liefde wordt gekrenkt.  
Ware liefde oordeelt niemand,  
maar aanvaardt haar als geschenk.
5. Liefde vraagt ons om ontferming  
tegen wie haar vlammen dooft.  
Wie haar rechten wil beschermen  
vindt in liefde zelf geloof.
6. Wie voor liefde is geschapen  
vreest ook niet bij tegenwind.  
Liefde is het hemels wapen  
dat de angsten overwint.
7. Leg de liefde niet aan banden,  
gun haar gang de vrije loop.  
Geef haar bloemen nooit uit handen,  
want haar vrucht is onze hoop!
8. Ongestraft mag liefde bloeien,  
vrijuit zoeken naar de zon.  
liefdes loop verdraagt geen boeien,  
laat haar stromen als een bron!

### **Uitzending en zegen**

*ALLEN: (gezongen:) AMEN, AMEN, AMEN.*

### **Orgelspel**

*Bij het verlaten van de kerkzaal worden flyers uitgedeeld  
over de musical 'Je geld of je leven' !!!*

*In hal en Hofzaal kunnen we elkaar ontmoeten  
bij een kop koffie, thee of limonade.*

*U kunt daar een ieder de hand drukken  
die afscheid heeft genomen, die heeft verlengd  
of die is aangetreden als ambtsdrager!*